



Voor iedereen van 50-plus

Lezing:

"Het wandtapijt van Bayeux" een koningsdrama

Datum : vrijdag 8 november

Tijd : 14:00–16:00 uur

Plaats : 't Tweespan, Mira 2, Veldhoven

Uw bijdrage : €2,00 per persoon; dit is inclusief een kopje koffie of thee

Dit wereldberoemde "wandtapijt" zou door Mathilde, de echtgenote van Willem de Veroveraar geborduurd zijn, naar alle waarschijnlijkheid is het echter vervaardigd door anderen. Men weet het gewoon niet zeker!

Saksische wevers, Engelse kloosterlingen, Franse borduursters?

Tegenwoordig neemt men aan dat het gemaakt is in opdracht van Odo de Conteville, bisschop, de broer van Guillaume le Conquérant, een mooi stukje propaganda.

Het is een kunstwerk met een lengte van ca. 70 meter en een hoogte van ongeveer 50 cm geborduurd op linnen en doet verslag van belangrijke gebeurtenissen in de 11^{de} eeuw rond het jaar 1066. Het is een stripverhaal met 58 panelen en toont o.a. een waarschijnlijke meeneed, de inscheping in Normandië, de landing in Engeland en de slag bij Hastings 1066, soldaten, fabels, tafelgewoonten, wapens, schepen en paarden, maar ook de komeet van Halley. Geestige details en veel gebeurtenissen passeren de revue.

Tot in detail zien we bijzonderheden van het leven in de middeleeuwen van de 11^{de} eeuw.

Achter kogelvrijglas wordt "de tapisserie" in het museum, Centre Guillaume-le-Conquérant, in Bayeux tentoongesteld.

Voor inschrijving tot uiterlijk 5 november:

(Graag bij "Lidnummer" een 0 invullen)

[Klik hier !!](#)



Een meined?



Harold op weg naar Normandië